



## Faktaark

### Tema om husholdningernes forbrug og indkomster

Husholdningernes forbrug er ikke fulgt med indkomsterne op i de senere år. Mens mange danskere i starten af 2000'erne omsatte hele deres indkomst (eller mere) i forbrug, udgør forbruget i dag i gennemsnit ca. 95 pct., *jf. figur 1*. I stedet har husholdningerne sparet op. De har derfor også gode muligheder for at øge forbruget i de kommende år, hvor indkomsterne samtidig stiger pænt.

Udviklingen afspejler blandt andet et konsolideringsbehov oven på finanskrisen og en stramning af låne reglerne. De meget lave renter i årene fra 2012 og frem blev også i højere grad anvendt til at øge opsparingen og nedbringe gæld frem for at øge forbruget.

Det synes i altovervejende grad at være ændringer i adfærden, der har drevet udviklingen siden 2013, *jf. figur 2*. Forbrugskvoten er således aftaget på tværs af aldersgrupper, uddannelse, herkomst og socioøkonomiske grupper og på tværs af indkomstfordelingen. Der er derimod ikke tegn på, at ændringer i sammensætningen af befolkningen har haft stor betydning for udviklingen i forbrugskvoten, fx at der er blevet en større andel af ældre borgere.

Indkomsten varierer over et livsforløb, og det samme gør forbrugskvoten. Unge og ældre har fx generelt en højere forbrugskvotepå – unge kan forbrugsudligne ved at optage lån, og ældre kan finansiere forbrug ved at tære på formue.

**Figur 1** Husholdningerne forbruger en mindre del af indkomsten og sparer mere op



**Figur 2** Bredt funderet fald i forbruget og kun lille betydning af ændringer i befolkningen



Anm.: Forbrugskvoten måler nominelt privatforbrug i forhold til husholdningernes disponible nominelle indkomst. Opsparingsandelen er den del af den disponible indkomst, der ikke anvendes på individuelt forbrug, og korrigeret for ændringer i nettoindbetalinger til pension. Se temakapitel 2 i Økonomisk Redegørelse for definition og metode i figur 2.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.